

Svärdsjö den 30/12 1955.

Kära Mams och Jolle!

Här några små rader vid årsslutet. I dag har vi ett enastående fint vinterväder, som väl brukar höra till dessa nordligare breddgrader, men som vi sista dagarna inte sett så mycket av. Det har förut varit slask och i går regn, men ^{har vi} i dag ~~var det~~ i stället den mest julkortsliknande natur som tänkas kan med vita träd tyngda av snö, och sol från molnfri himmel.

I dag måste fam. Almroth ta sig en ordentlig promenad. Gabe är så förtjust att få vara ute och åka sparkstötting, och i dag är det bara några få minisgrader. I går var det söndagsskolfest i Gårdvik. Farbror Gottfrid och Faster Frida hör till de ledande krafterna, och Gabe och hans föräldrar fick vara med trots att parveln än är för liten för att vara inskriven. Det var många ljus både i gran och i fönstren och många småttingar sjöng både vackert och stämmningsfullt. Gabe var så allvarlig och hänförd över allt vad han fick höra och se. En pappa hjälpte till att förhöja stämningen genom att spela såg tillsammans med en fiolspelande flicka. Klimax för Gabe var kanske i alla fall det som kom allra sist. Liksom alla övriga barn fick han en gottpåse och en liten jultidning.

I övrigt är det nu tämligen lugnt och tyst efter allt julfirande. Fam. Tysk från Ludvika var ju också här på juldagen, så det blev så mycket människor, att det nästan var svårt få stugorna räcka till. Dager efter annandagen for Moster Märta från Gävle hem, och Tant Elsa passade på att följa med.